



WANDELROUTE 3 - IN EN ROND IZEGEM

Kerelspad 8km

Deze wandeling is een realisatie van de Izegemse Wandelclubs, de stadsgidsen en de Stad Izegem. Met dank aan heemkundige kring Ten Mandere voor het opzoekwerk van de wetenswaardigheden.
MEER INFO? toerisme@izegem.be of 051 31 64 46.





8 km

Beziens- en wetenswaardigheden

1 Het Peerke

Vroeger verkochten de boeren rond 15 augustus de eerste 'ogstpeerkes' op de markt van Emelgem. Daaruit is de Emelgemse perentraditie ontstaan. Links voor het voormalige gemeentehuis zie je nog een beeldje van 'Peerke', dat verwijst naar deze traditie. Aan de gevel bemerk je ook een gedenkplaat van De Kerels.

2 Spoken op het Gistelhof

De weiden rechts waren vroeger het gemeentelijke stort. Links ligt het aloude Gistelhof. Volgens de overleveringen was het hier vroeger een aantrekkingspool voor allerhande spoken, klopgeesten, vliegende honden en dergelijke.

3 Stormens kruis

'Stormens kruis' is een houten kruis met een gietijzeren beeld waaronder het opschrift 'Mijn Jezus Barmhartigheid'. Het werd opgericht tussen vier linden.

4 Het Merelbos

Het Merelbos werd in 1992-'93 aangeplant. Het bosje is 5 ha 23 groot en bevat voornamelijk gewone es, zomereik, wintereik, berk en zwarte els.

5 Sportcentrum Emelgem

Het sportcentrum is de uitvalsbasis van voetbalclub VV Emelgem-Kachtem en

bevat een aantal voetbalvelden, twee tennisterreinen en een krachtbalveldje. Je kunt er gratis gaan tennissen, mits reservatie bij de stedelijke sportdienst.

6 De 1200

Het stuk grond waarop nu kleuterschool de Knuffel staat, heette vroeger 'de 1200'. Er werden tal van voorwerpen uit de steentijd, de Romeinse en de Merovingische tijd opgegraven.

7 Hoop op de toekomst

Ongeveer waar nu het beeld 'Hoop op de toekomst' (900 jaar Izegem – 1980) staat, bevond zich vroeger het stedelijk badhuis, of 'de zwemkom' in de volksmond.

8 Wandel op de Mandel

Wandel op de Mandel is geen echt wandelpad, maar een aangename verbinding tussen Emelgem en Izegem. De Mandel, traditioneel de grensrivier tussen Izegem en Emelgem, werd in de jaren '70 voor een groot deel ingekokerd en erbovenop werd een weelde aan groen aangeplant.

9 Sint-Pieterskerk

De Sint-Pieterskerk is de oudste kerk van groot-Izegem. Bij opgravingen in 1982 werden de funderingen van een Romaans zaalkerkje blootgelegd, daterend uit de elfde of de twaalfde eeuw. Binnenin valt de kerk vooral op door haar prachtig houtsnijwerk. Doorheen de kerk zijn heel wat kunstwerken verspreid.



3



6



7



WANDELROUTE 3 IN EN ROND IZEGEM Kerelspad

